

# Liedjesviering Gouden ouden

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Klazienaveen E.O.

28 juni 2020

Muzikaal intro: Welk een vriend is onze Jezus

## Lied: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere

1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.  
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.  
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,  
looft al wat ademt de Here.

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;  
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.  
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,  
Hij heeft zijn woord u gegeven.

3. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,  
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.  
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.  
Alles wat ademt zegt: Amen.

## Aansteken van de Paaskaars

Licht dat terug komt, hoop die niet sterven wil vrede die bij ons blijft. (2x)

## Lied: Grote God, wij loven U

1. Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken!  
Heel de wereld buigt voor U en bewondert uwe werken.  
Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

2. Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen,  
stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen.  
Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren  
gaan.

## Muzikaal intermezzo Leid vriendelijk licht

## Lied: Vlammen zijn er velen

1. Vlammen zijn er vele, één is het licht,  
licht van Jezus Christus,  
vlammen zijn er vele, één is het licht,  
wij zijn één in Christus.

2. Ranken zijn er vele, één is de stam,  
wijnstok van het leven,  
ranken zijn er vele, één is de stam,  
wij zijn één in Christus.

5. Leden zijn er vele, één is zijn kerk,  
wij zijn Christus' lichaam,  
leden zijn er vele, één is zijn kerk,  
wij zijn één in Christus

### Lied: Jezus, ga ons voor deze wereld door

1. Jezus, ga ons voor deze wereld door,  
en U volgend op uw schreden  
gaan wij moedig met U mede.  
Leid ons aan uw hand naar het vaderland.

2. Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang,  
sterk ons, Heer, om zonder klagen  
achter U ons kruis te dragen.  
Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad.

3. In de woestenij, Heer, blijf ons nabij  
met uw troost en met uw zegen  
tot aan 't eind van onze wegen.  
Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.

### Muzikaal intermezzo: Op bergen en in dalen

#### Zingen: 'k Wil U, o God, mijn dank betalen

'k Wil U, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied.  
Het zonlicht moge nederdalen, maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.  
Gij woudt mij met uw gunst omringen, meer dan een vader zorgdet Gij,  
Gij, milde bron van zegeningen: zulk een ontfermer waart Gij mij.

Uw trouwe zorg wou mij bewaren, uw hand heeft mij gevoed, geleid;  
Gij waart nabij in mijn bezwaren, nabij in elke moeilijkheid.  
Deez' avond roept mij na mijn zorgen tot rust voor lichaam en voor geest.  
Heb dank, reeds van de vroege morgen zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, al wisselen ook dag en nacht.  
Ik ken de rots waarop ik bouwe: hij feilt niet, die uw heil verwacht.  
Eens aan de avond van mijn leven breng ik, van zorg en strijden moe,  
voor elke dag, mij hier gegeven, U hoger, reiner loflied toe.

#### Slotlied: Geest van Hierboven

1. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen,  
liefhebben door uw kracht! Hemelse vrede, deel U nu  
mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen  
zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons  
verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja!  
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren  
Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

2. Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, liefde die  
ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook  
lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege  
voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht  
aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze  
Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten,  
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

### Uitzending en uitnodiging voor 5 juli

#### Lied: Komt nu met zang

1. Komt nu met zang van zoete tonen  
en u met snarenspeel verblijdt!  
Zingt op en wilt alom betonen,  
dat gij van harte vrolijk zijt.  
Juicht God ter eer, zijn lof vermeer',  
die zulken groten werk  
gedaan heeft voor zijn kerk!

2. In Israël was dat een wijze,  
valt met hen ook de Heer te voet:  
dat elk nu toch God roem' en prijze,  
die ons zoveel weldaden doet.  
Roept overal met groot geschal:  
Lof, prijs en dank alleen  
zij God en anders geen!

3. De Heer heeft eertijds zijnen volke  
geholpen uit veel angst en pijn.  
Hij geeft ja wel een duist're wolke,  
maar weer daarna schoon zonneshijn.  
Lof zij die Heer, die ons ook weer  
geeft, na veel smart en druk,  
veel zegen en geluk.