

Pinksteren: enthousiast erop uit!

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Klazienaveen E.O.

Muziekintro Geest van hierboven

Welkom - We ontsteken de paaskaars met de volgende woorden:

*“Wij wachten op de Geest beloofd,
de Geest van kennis, hulp en troost.
Kom Geest van God, daal in ons neer.”*

Lied ‘Wij wachten op de Geest beloofd’ ZZZ 735

(Melodie: ontwaakt o mens de dag breekt aan)

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Wij wachten op de Heil'ge Geest
Als wind die waait waarheen zij wil
die komt en gaat en ons vervult.
Kom Geest van God waai alles schoon. | 2. Wij wachten op de Heil'ge Geest,
als krachtig dansend vlammenspel
dat loutert, reinigt en herschept.
Kom Geest van God en vuur ons aan. | 3. Wij wachten op de Heil'ge Geest
als duif die hart en ziel doorstraalt
wanneer zij zilver in ons daalt.
Kom Geest van God zo vederlicht. |
|---|---|---|

Gebed/lied (coupletten worden gelezen en gevolgd door het gezongen refrein)

1. Kom Schepper, Geest. Jij, die de dag verlicht, ons hart weer warmt. Wij loven je om het vuur in onze ziel, de passie en de pijn, wij loven je om verlangen dat weerklinkt.



Met wind in de ha - ren en zon in de rug— ligt het
land voor ons o - pen. Met Jouw aan mijn zij,— met
Jou op mijn pad— geen kwaad zal ik duch - ten want Jij bent na-bij.—

2. Kom Schepper, Geest. Jij die de nacht doorbreekt, het schimmennuur bedwingt. Wij loven je om de prilheid van de morgen, de eerste stappen van een kind, wij loven je om troost die je schenkt.

4. Kom Schepper, Geest. Jij, die ons roept te gaan en in beweging zet. Wij loven je om de dieren op het veld, een nachtegaal die zingt, wij loven je om vrijheid die verbindt.

5. Kom Schepper, Geest. Jij, die wonden heelt, kom in ons bestaan. Wij loven je om de wind die waait, de trom die klinkt, wij loven je om vrede die verstillt.

Lezing uit Handelingen 2

Luisterlied: ‘Ik moet weggaan’ Elly en Rikkert



Lied 'Het is feest vandaag' NLB 683

(Melodie: De vreugde voert ons naar dit huis)

1. 't Is feest vandaag, 't is Pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan

2. Wij weten het nu zonneklaar,
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.

3. Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.

4. De wonderen zijn om ons heen,
ze waaien op de wind.
't Is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

Overdenking

Muziek: Courante van Händel

Gebed

Slotlied 'om te leven met zovelen' Geroepen om te zingen 173: 1 & 3

(melodie: wat de toekomst brenge mogen)

Om te leven met zovelen, mens voor mens en land voor land,
is uw woord aan ons gegeven en uw Geest weeft het verband.
Leer ons uit onszelf te treden, haal ons uit die eenmanstent,
om te gaan met vaste schreden naar wie nog geen leven kent.

Gij die weigert aan te nemen dat uw liefde zal vergaan,
Gij die leeft van hoop op mensen, dat zij ooit elkaar verstaan:
blijf hier leven in ons midden, stuw ons naar elkander toe;
blijf in armen om ons bidden en word uw gebed niet moe.

Zegen

Lied 'Wij leven van de wind' NLB 687: 2 & 3

2. Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
Versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

3. Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart
dit voedsel voor elk land.

In deze tijden zullen de voorganger en bestuursleden proberen telefonisch betrokken te blijven.
Mocht je behoefte hebben aan een gesprek, ziek worden of te maken hebben met overlijden, stuur
de voorganger dan gerust een email (nick_everts@live.nl) of bel 06-13815470