

Geest van God, Geest van vrede

Muziek: Menuet – J.S. Bach

Welkom

Zingen lied 'Zomaar een dak' NLB 276:1,2

1. Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat,
muren van huid, ramen als ogen,
speuren naar hoop en dageraad,
huis dat een levend lichaam wordt,
als wij er binnen gaan,
om recht voor God te staan.

2. Woorden van ver vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid,
namen voor Hem, dromen, signalen,
diep uit de wereld aangewaaid,
monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort,
Gods vrij en lichtend woord.

Aansteken van de Paaskaars:

Die ons voor het licht gemaakt hebt dat wij leven: spreek licht, wees hier aanwezig in uw naam Ik zal er zijn. (NLB 277)

Zingen: NLB 686:1 (De Geest des Heren heeft, melodie: Gelukkig is het land)

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield, maakt een, wat is verdeeld.

Inleiding op thema, lezen tekst "Kostbaar bezit" + korte toelichting

Zingen: Lied 72 uit de bundel Licht "Als ik naar de sterren kijk"

(Melodie: Vaste rots van mijn behoud)

1. Als ik naar de sterren kijk
voel 'k me als en kind zo rijk.
Groter dan 'k bevatten kan,
meer nog dan ik schatten kan.
Ruimte rust en eeuwigheid,
'k raak de daagse zorgen kwijt

2. Heel die wijde hemelboog
tilt me moeiteloos omhoog.
Alle onrust wordt gedooft,
stille vrede in mijn hoofd.
Sterren stralen overal
in het wonderlijk heelal.

Lezen: Galaten 5: 22, 23 & 25

NLB 701:1-4 (Zij zit als een vogel)

1. Zij zit als een vogel broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag:
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping
wachten op het woord tot dat zij baren mag.

2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.





3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, maakt de tongen los, taal en getuigenis, bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.

4. Want zij is de Geest, een met God in wezen, gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; de sleutel is zij, toegang tot de Schriften, vogel uit de hemel, witte vredesduif.

Overdenking

Muziek: Heer, ik hoor van rijke zegen

Gebed:

Slotlied

(melodie Lof zij de Heer)

Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden,
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.

Wees niet bevreesd,
ga en vertrouw op de geest
die je van angst zal bevrijden.

Ga dan op weg en ontmoet op de reis medemensen.
Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.
Dan, onder het gaan,
zul je de ander zien staan
en overschrijd je je grenzen.

Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen.
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen
Houd op het licht
altijd je ogen gericht.
Dat zal je kracht zijn voor morgen.

Zegen

Lied: "k Stel mijn vertrouwen'
(canon)

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
'k Zie naar Hem op en 'k weet hij is mij steeds nabij

In deze tijden zullen de voorganger en bestuursleden proberen telefonisch betrokken te blijven.
Mocht je behoefte hebben aan een gesprek, ziek worden of te maken hebben met overlijden, stuur de voorganger dan gerust een email (nick_everts@live.nl) of bel 06-13815470

