

Het nieuwe Licht

April

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Klazienaveen E.O

Muziekintro 'Licht dat ons aanstoot in de morgen'

Welkom / aansteken van de kaars

"Het vuur moet blijven branden en de hoop mag niet vergaan, de Geest moet kunnen waaien, want de vonk kan overslaan."

(Tekst die in het jubileumblad bij het 75-jarig bestaan stond)

Lied van vergeving (melodie: Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!)

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Zo ver en tóch nabij zijt Gij,
hart van dit leven, bron in mij,
hand op mijn schouder, die geheim
van liefde, die met mij wil zijn. | 2. U zet mij recht, wanneer ik val
U geeft mij kracht en bovenal
vergeeft U, waar oneffenheid
zich op mijn weg heeft uitgebreid. | 3. U bent een God van rechtop staan,
van 'Mens je mag weer verder gaan!',
van leven diep en menselijk,
van liefde groot en goddelijk. |
|---|---|--|

Gedicht Seizoenen – Toon Hermans

"En toen het nieuwe licht kwam, kwam het nieuwe licht in mij en toen het nieuwe groen kwam, kwam het nieuwe groen in mij en toen de nieuwe zon kwam en lachte, lachte de nieuwe zon in mij. Zo heeft het moeten zijn. Het donker, de pijn, het verdriet en de eenzaamheid, het lag achter me toen het nieuwe licht kwam. Je kunt het niet oproepen of aansteken, het komt wanneer het komt. Laat het zo, Laat het over je heen komen, alles komt uit Zijn hand."

Lied/gebed 'Wek mijn zachtheid weer' (officiële titel: voor de zevende dag)



Wek mijn zacht-heid weer.
Geef mij terug de o-gen van een kind...
Dat ik zie wat is.
En mij toe-ver-trouw.
En het licht niet haat.

Lezing en enkele gedachten bij Mattheus 6: 22-34



Muziek 'Napolitaans danslied' - Tsjaikovski

Gebed in de vorm van het lied 'Wil mij een vader en een Moeder zijn' (melodie: blijf mij nabij)

1. Ik ben uw vragend kind in dit bestaan,
dat, argeloos gekomen, steeds moet gaan.
Dat spelend op de straten van de tijd
speurt naar de sporen van uw eeuwigheid.

2. Mijn ogen zoeken U door 't duister heen.
Mijn hand tast alles af: ben ik alleen?
Is er een houvast dat dit leven draagt?
Is er een antwoord op wat in mij vraagt?

3. U bent mijn bodem waarop alles groeit.
De witte lelie die in ieder bloeit.
De diepe adem die mij overmant.
De steeds nabijje in het niemandsland.

4. Met U durf ik de horizonen aan
en alle wegen die uw pelgrims gaan.
Wees mij een metgezel in vreugd' en pijn.
Wil mij een Vader en een Moeder zijn.

Pelgrimszegen van Peter Denneman

"Dat gezegend is deze tijd van groei en bloei.

Dat gezegend is deze periode van minderen en loslaten.

Dat je rennen, wandelen en dadendrang genieten wordt.

Dat juist nu je huis meer een thuis wordt en vriendschapsbanden sterker worden.

Neem de tijd om stil te staan bij hetgeen je draagt.

Leef in verbondenheid met je ziel en met respect voor je lichaam.

Geniet van wat mensen je bieden en van wat de natuur je schenkt.

*Heb een goede tijd en ga met de kracht van de hemel, het licht van de zon, de jacht van de wind,
de vastheid van de aarde."*

SlotLied 'Wij zoeken hier uw aangezicht' NLB 281: 6-10

6 De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.

7 Gij hebt uw woord gestand gedaan:
wij zijn met Christus opgestaan!

8 Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit:

9 Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan:

10 Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.

Laatste regel:

Amen. Halleluja!

In deze tijden zullen de voorganger en bestuursleden proberen telefonisch betrokken te blijven.
Mocht je behoefte hebben aan een gesprek, ziek worden of te maken hebben met overlijden, stuur
de voorganger dan gerust een email (nick_everts@live.nl) of bel 06-13815470.